

En als ik dood ga,
huil maar niet.
Ik ben niet echt weg,
moet je weten.
't is maar een lichaam
dat ik achterliet.
Dood ben ik pas
als je me vergeten bent.



Coleta Stoffels

Weduwe van de heer
Jean Boelen †2005

Geboren te Hasselt op 2 april 1942
en zachtjes van ons heengegaan te Hasselt op 24 augustus 2024.

Op 28 augustus 2024 namen we in intieme kring afscheid
en werd de urne herenigd in het urnenveld
op de begraafplaats van Bolderberg, bij haar echtgenoot Jean.

Coleta leeft verder in de harten van haar kinderen en kleinkinderen:

Didier en Kathleen Boelen-Peeters

Michelle en Lorenzo

Olivier en Elfi Boelen-Dirckx

Ralph

Frederic Boelen

Junior

De families Stoffels - Boelen, delen mee in dit verdriet.

Bedankt aan iedereen die Coleta met liefde omringd en verzorgd heeft.

Rouwadres: Fam. Stoffels-Boelen, p.a. Kasteellaan 19, 3500 Hasselt.

Online condoleren kan via www.schraepenmathijzen.be